



RESTAURATIE HERVORMDE KERK NIEUWER TER AA

Samen koesteren we het erfgoed van Nieuwer Ter Aa



KERK IN DE STEIGERS

De Hervormde kerk uit 1480 is een beeldbepalend en monumentaal gebouw. De kerk speelt een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Nieuwer Ter Aa. De vele wapenschilden die te zien zijn in het Glas-In-Lood laten een rijke geschiedenis zien. Door invloeden van buiten dreigen de bijzondere ramen verloren te gaan en zullen lekkages van het dak een groot probleem gaan vormen als we het niet grondig gaan aanpakken.

Golfplaten op het dak en dichtgemetselde ramen! Het zou een scenario kunnen zijn waar we echter van hopen dat het nooit zo ver komt! Toch moeten we eerlijk zijn en constateren dat het onderhoud van het gebouw veel van de kerkelijke gemeente vraagt. Deze restauratie vraagt een forse investering. Er zijn gelukkig al grote toezeggingen gedaan, maar aanvullende financiële middelen zijn noodzakelijk willen we dit jaar nog starten met de restauratie.

We doen daarom een beroep op fondsen, maar ook op u! Mogen wij ook op uw steun rekenen?

Teus Barreveld, Hendrik van Eck, Jaap Korver
College van Kerkrentmeesters



RESTAURATIE IS NOODZAKELIJK

Dit jaar treft u hopelijk de kerk in de steigers aan. Een kerk uit 1480 heeft veel onderhoud nodig, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. In de afgelopen jaren zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden verricht om de kerk in goede conditie te behouden. In 1956 heeft er een grote restauratie plaatsgevonden waarbij o.a. het orgel is verplaatst en het dak is vernieuwd.

Als je bij de toren staat is de vergelijking met de toren van Pisa snel gemaakt. De toren zakt steeds verder weg en zorgt voor scheuren in het schip. Gelukkig heeft de gemeente Stichtse Vecht het initiatief genomen om de toren te stabiliseren. De kerktoren is namelijk sinds de komst van Napoleon eigendom van de gemeente.

Elk jaar brengt Monumentenwacht een rapport uit waarbij steeds meer duidelijk werd dat de dakleien broos en zacht zijn en op korte termijn vervangen dienen te worden wil men lekkages voorkomen. Het Glas -In-Lood wordt ernstig aangetast door invloeden van buiten en zijn op sommige plekken millimeter dun. Na restauratie zullen de ramen op duurzame wijze worden geconserveerd.

UITNODIGING WOENSDAG 11 APRIL INFORMATIEAVOND KERKRESTAURATIE

U bent van harte welkom om met eigen ogen het bijzonder erfgoed te bekijken en te horen hoe we het juwelenkistje van Kitty willen gaan bewaren voor de generaties na ons.

Tijd: 20.00-21.30 uur Locatie: Gebouw het Anker

Programma: Voor de pauze ontvangt u informatie over de restauratie en hoe u hier een bijdrage aan kunt leveren. Na de pauze wordt het programma voortgezet in de kerk en zal Liesbeth Nap het unieke Engelse orgel bespelen. We sluiten af met een korte rondleiding door de kerk en wij vertellen u graag meer over de geschiedenis van de kerk.



Zondag aan zondag Psalmen zingen in de kerk

Vanuit Portengen fietste ik als kind elke zondag met mijn ouders naar de kerk in Nieuwer Ter Aa. Naast de woordverkondiging sprak mij het samen Psalmen zingen het meest aan. Mede door mijn spraakgebrek ging mij dat beter af. Als familie heeft God ons al drie generaties een plaats gegeven in dit kerkgebouw waar zondag aan zondag iedereen mag samenkomen.

Piet van Selm

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OF DONATIES OP HERVORMDNIEUWERTERAA.NL

BEGROTING RESTAURATIEKOSTEN

Restauratie Glas-In-Lood:	€ 167.000
Vervangen van de dakleien.	€ 209.000
Totaal	€ 376.000

U KUNT HELPEN DE RESTAURATIE MOGELIJK TE MAKEN!

ADOPTEER EEN RUITJE EN RED HET GLAS-IN-LOOD!

De kostbare glas-in-loodramen zijn gemaakt door het vermaarde atelier Prinsenhof in Delft. De oudste ramen met talloze wapenschilden komen uit het begin van de 17e eeuw. Er gaan zelfs verhalen dat sommige onderdelen afkomstig zijn uit kasteeltjes die in onze omgeving hebben gestaan. Adopteer één of meer ruitjes. Kosten: €25 per stuk. Uw naam komt op onze website te staan en u ontvangt een certificaat op naam met uw ruitje(s). Maak uw gift over op rekening NL33 RABO 031 0600 154 t.n.v. Her.Gem.NTA inzake restauratie o.v.v. adoptie ruitje

EEN STUKJE DAK, MOOI AANDENKEN AAN DE KERK VAN 'DRAAI'.

Reserveer nu een uniek stuk dakleij voor maar €5,00. Een mooi aandenken. Leuk als naambordje bij uw voordeur. U ontvangt bericht wanneer de dakleien beschikbaar zijn. Reserveren kan via: restauratie@hervormdnieuwerteraa.nl of via de contactpersonen



SAMEN KOESTEREN WE HET ERFGOED VAN NIEUWER TER AA

Om te kunnen starten met de restauratie heeft het college van kerkrentmeesters bijna € 400.000 nodig. Een deel van dit bedrag hebben we met hulp van fondsen en subsidies al toegezegd gekregen. **Er is nog een tekort van ruim € 100.000.** Om dit bedrag bijeen te brengen zullen er een aantal inzamelingsacties worden georganiseerd in de loop van het jaar. Alleen met de inzet van gemeenteleden, dorpsgenoten en fondsen is het mogelijk om de kerk voor de komende generaties te behouden. Uw bijdrage kan het verschil maken!

ORGANISEER EEN ACTIE!



Heeft u een goed idee voor een inzamelingsactie? Bent u bereid om uw schouders er onder te zetten? Neem dan contact op met de commissie kerkrestauratie. restauratie@hervormdnieuwerteraa.nl



Wilt u meehelpen om de restauratie financieel mogelijk te maken dan zijn hier verschillende mogelijkheden. De kerk heeft een ANBI status waardoor een schenking fiscale voordelen heeft.

- Maak een gift over op rekening **NL33 RABO 031 0600 154** t.n.v. Her.Gem.NTA inzake restauratie
- Leg een periodieke gift vast voor de komende vijf jaar. Dit is een fiscaal aantrekkelijke vorm, volledig aftrekbaar van de belasting. Het formulier kunt u opvragen bij de commissie kerkrestauratie of downloaden op de website.
- U kunt de kerk een renteloze lening aanbieden. Meer informatie vindt u op de website. Deze lening krijgt u op een nader overeen te komen moment weer terug.



Informatie over het organiseren van een actie, schenkingen en de renteloze lening zal toegelicht worden tijdens de informatieavond op 11 april.

Wonen onder de toren heeft zijn voors en tegens. Logés hebben het altijd een beetje moeilijk bij ons, ze schrikken zich elk half uur een ongeluk van de klok. Wij hebben daar geen last meer van. Hoewel, hij komt wel steeds dichterbij :-), maar daar gaat iets aan gebeuren.

We hebben wel last van niet slaan: we staan dan met het hele gezin te wachten tot klokslag 12 uur 's nachts. Om 3 over twaalf wordt het wel erg lawaaiig buiten, maar geen klok te horen. Wat blijkt: hij slaat het hele jaar trouw 12 keer om middernacht, behalve die ene keer in het jaar dat je er echt iets aan hebt. Vroeger ging het goed, maar sinds de klok door software wordt bestuurd hebben we een 'bug'. Als softwaretester van beroep is Egbert best trots dat hij hem heeft gevonden.

"De eeuwen kijken op u neer" zei Napoleon tegen zijn troepen bij de piramides in Egypte. Zijn expeditie liep niet zo heel gelukkig af, maar wij hebben een zelfde gevoel: eeuwen geloof en menselijk gedoe en een vinger naar Boven kijken elke dag op ons neer. Wij zijn blij met 'onze' toren die natuurlijk helemaal niet van ons is maar waar we wel van genieten.

Egbert en Forien Bouman



EEN KERK VOOR JONG EN OUD

De Hervormde Gemeente van Nieuwer Ter Aa is een gemeente waar jong en oud samen komen. Niet alleen op zondag tijdens de kerkdiensten maar ook doordeweeks tijdens bijeenkomsten in het Anker waar de Bijbel centraal staat en waar we elkaar kunnen ontmoeten.

We delen wat ons bezig houdt en wat we voor elkaar kunnen betekenen. We spreken over geloof en wat dat betekent in deze tijd. De kerk organiseert allerlei activiteiten voor gemeenteleden maar ook voor anderen die het moeilijk hebben. Zo steunen wij de Voedselbank en zetten we de deuren open voor de ouderen uit ons dorp tijdens de contactmorgens. Via wekelijkse collecten dragen we ons steentje bij aan (hulp) projecten in binnen- en buitenland.



DE KERK ALS REDDINGSBOOT

Die prachtige, oude kerk, ik raak er altijd weer van onder de indruk. Zowel als ik er langs kom, maar ook als ik erin ben.

Is die kerk dan zo belangrijk? Eerder vergeleek men in bepaalde delen van het land de kerk wel met een boot. Als er een overstroming komt, kun je altijd in de (hoger gelegen) kerk terecht. Komt er dan nog meer water, dan draait de kerk om en wordt het een boot. Een wonderlijk beeld, maar dat doet wel denken aan Noach, uit de Bijbel. God gaf Noach de opdracht om een boot te bouwen, een ark. Iedereen die behouden wilde worden, mocht in de ark en hoefde niet te verdrinken. In onze kerk wordt hier ook over gesproken. Een ark van nu. Nee, niet het kerkgebouw, dat zal niet zomaar een boot worden. Maar je zou wellicht beter kunnen spreken over de reddingsboot. Dat is Jezus. Jezus betekent: Hij die redt. Ik red het liefst mijzelf en denk dat ook te kunnen, totdat... gezondheid heb ik niet in de hand, u wellicht ook niet. Behouden word je niet in de kerk, maar daar wordt Hij wel aangewezen en aangeprezen: Jezus, die van je houdt en Hij wil je ook vrede geven, in je hart.

Terug naar het begin. Wat zou het mooi zijn, als we als dorpelingen samen de schouders onder de restauratie zouden zetten, zoals onze voorouders dat eerder ook gedaan hebben toen deze prachtige kerk gebouwd en nadien gerestaureerd is. Want die kerk, die is toch voor ons allemaal!

Ds. GH Vlijm.



KIJK VOOR MEER INFORMATIE OF DONATIES OP HERVORMDNIUWERTERAA.NL



CONTACTGEGEVENS

Commissie Kerkrestauratie
Fondsenwerving
Website
Facebook
Email
IBAN
Opmaak

Contactpersoon Hendrik van Eck
Contactpersoon Wilke Sloesarwij
www.hervormdnieuwerteraa.nl
Hervormd Nieuwer Ter Aa
restauratie@hervormdnieuwerteraa.nl
NL33 RABO 031 0600 154 t.n.v. Her.Gem.NTA inzake restauratie
Bart de Koning ontwerp