



# RESTAURATIE HERVORMDE KERK NIEUWER TER AA

*Samen koesteren we het erfgoed van Nieuwer Ter Aa*

## DE KERK IN DE STEIGERS

De monumentale kerk uit 1480 staat binnenkort in de steigers. Eind augustus start de restauratie. Wij zijn dankbaar voor alle steun en betrokkenheid.

Zondag 26 augustus heeft voorlopig de laatste dienst in de kerk plaats gevonden. De diensten worden op de reguliere tijden in gebouw Het Anker voortgezet. De ochtenddienst om 10.00 uur en de avonddienst om 19.00 uur.

Wij hopen dat we voor de kerst weer gebruik kunnen maken van het kerkgebouw.



## BEDANKT!

In 2017 zijn we gestart met de fondsenwerving om het benodigde bedrag van €376.000 bij elkaar te krijgen. Op €20.000 na is het gelukt om met hulp van particulieren, fondsen en bedrijven het streefbedrag te bereiken. Hartverwarmend waren de vele giften van inwoners van Nieuwer ter Aa. De dorpskerk is beeldbepalend voor velen. We zijn trots op de rijke geschiedenis, die eeuwenlang bewaard is gebleven.

Ook van buiten het dorp, tot aan Peking toe, stroomden giften binnen en ontvingen we enthousiaste reacties. We kunnen niet iedereen persoonlijk bedanken, maar dankzij de vele giften van particulieren, fondsen en bedrijven kunnen we starten met de restauratie van de kerk. Wij danken God voor Zijn trouwe zorg en zegen!

*Teus Barreveld, Hendrik van Eck, Jaap Korver* College van Kerkrentmeesters



## BESTEL GEBAK EN RED HET DAK!

Heeft u iets te vieren of wilt u iemand verrassen? Bestel bij ons uw gebak en steun de restauratie. Informatie over het aanbod en de prijzen vindt u in het Dorpshuis en op de website [www.hervormdnieuwerteraa.nl](http://www.hervormdnieuwerteraa.nl)



## PLANNING RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN:

**Eind augustus:** gestart met voorbereiden de werkzaamheden

**Begin september:** Plaatsen van steigerwerk rondom de kerk. Vanaf 10 september demontage glas-in-lood. De ramen zullen tijdelijk worden dichtgemaakt. De glas-in-loodramen zullen worden overgebracht naar Glasatelier Immanuel in Tilburg

Vanaf **half september** worden de leien vervangen. Dit werk loopt door tot eind oktober

Rond **half oktober** zal het voorzetglas worden gemonteerd.

Vanaf **7 januari** worden de glas-in-loodramen teruggeplaatst.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OF DONATIES OP [HERVORMDNIEUWERTERAA.NL](http://HERVORMDNIEUWERTERAA.NL)

## SUCCESSVOLLE ACTIE: ADOPTEER EEN RUITJE

Tijdens de markt op Koningsdag was er de gelegenheid om symbolisch een ruitje te adopteren. Deze actie leverde in anderhalf uur tijd maar liefst €5.600 op. Tom en Annette van Kuyk "Wij waren verrast toen wij in Nieuwer Ter Aa kwamen wonen en ons familiewapen tegen kwamen in de kerk. Tijdens de markt hebben wij 'ons wapen' geadopteerd. Zo'n beeldbepalend, uniek gebouw moet bewaard blijven voor het dorp." Ook nu is het nog mogelijk om een ruitje te adopteren! Twee 'gulle gevers' adopteerden drie grote ramen waaronder het 'Caecilia' raam.



## DAKLEIEN TE KOOP!

Rond 13 september zullen de leien worden vervangen. Wilt u ook een mooie herinnering aan de kerk? Koop dan een leitje en steun de kerkrestauratie. De leitjes zijn te koop voor €5 en te reserveren via [restauratie@hervormdnieuwerteraa.nl](mailto:restauratie@hervormdnieuwerteraa.nl)

Eind september zullen de leitjes beschikbaar zijn. Via de nieuwsbrief van Ons Genoegen zullen wij u informeren waar en wanneer de leitjes opgehaald kunnen worden



## TERECHTE DONATIES VOOR EEN BELANGRIJKE RESTAURATIE

Wat geweldig dat de Hervormde gemeente van Nieuwer ter Aa erin is geslaagd het forse bedrag bijeen te brengen voor de restauratie van de kerk. Terecht dat zoveel fondsen, bedrijven en particulieren een bijdrage hebben gedaan aan deze broodnodige restauratie, want de kerk is een uniek gebouw in onze gemeente. Het is immers een van de oudste kerken, waarvan de onlangs blootgelegde 12de-eeuwse tufstenen muurdelen getuigen. Een tastbaar bewijs van het belang van Nieuwer ter Aa in die tijd, strategisch gelegen aan de toen zo belangrijke transportroute de Aa. Een plek die de bisschop van Utrecht het kennelijk waard achtte om er een kerk te stichten, op verzoek van de adel die hun kastelen aan de Aa bewoonde.

De kerk kende in de loop der eeuwen de nodige uitbreidingen en aanpassingen. Uniek zijn de glas in loodramen, die getuigen van de vele banden die de kerk door de eeuwen heen met tientallen adellijke families uit de directe omgeving had. Waar vind je 141 familiewapens op glas gebrand bijeen? En even bijzonder zijn de 19de-eeuwse aanpassingen in de kerk, zoals de toevoeging van nieuwe ramen met familiewapens en het orgel, geschonken door George Hudson Earle. Een pronkstuk maakte hij van deze kerk, waaraan de familie van zijn overleden vrouw, Susanna ter Reede van ter Aa, al eeuwenlang was verbonden. Het hele gebouw weerspiegelt de 9 eeuwen geschiedenis van haar bestaan en is met haar inrichting en unieke aantal gebrandschilderde ramen met recht een kleurrijke parel van Stichtse Vecht. Door de restauraties die nu uitgevoerd worden zal zij de komende decennia blijven schitteren en blijven herinneren aan het bijzondere verleden van Nieuwer ter Aa. Tot in lengte der dagen!

*Historica Drs.  
Juliette Jonker-Duynstee*

## CONTACTGEGEVENS

Contactpersonen  
restauratiecommissie  
Website  
Email

Hendrik van Eck en  
Wilke Sloesarwij (06-46194514)  
[www.hervormdnieuwerteraa.nl](http://www.hervormdnieuwerteraa.nl)  
[restauratie@hervormdnieuwerteraa.nl](mailto:restauratie@hervormdnieuwerteraa.nl)

Facebook  
IBAN

Opmaak

Hervormd Nieuwer Ter Aa  
NL33 RABO 031 0600 154  
t.n.v. Her.Gem.NTA inzake restauratie  
Bart de Koning ontwerp