

Les 1

Wat is het doel van mijn leven

Bijbelstudie Genesis 1:26-28 en 2:7, 18-25

Een herkenbare gevoel – verhaal van Sanne

Ik denk dat eigenlijk iedereen dat gevoel wel kent, dat je je echt gewoon rot of nutteloos voelt. Dan begin je jezelf af te vragen ‘waarom doe ik dit allemaal?’ of ‘maak ik wel de juiste beslissingen en keuzes?’ Als ik – Sanne – dat gevoel heb, zeg ik vaak tegen mezelf dat dit gevoel bij de pubertijd hoort, en dat kan ook best wel kloppen, maar dit hoeft echt niet altijd zo te zijn. Het stomme is dat je niet veel aan dat lege gevoel kan doen. Natuurlijk kan je leuke films gaan kijken, even een frisse neus halen of gewoon afspreken met mensen zodat je wat afleiding hebt, maar soms kan je echt niets doen en niets helpt er dan tegen. Dan stel ik mezelf de vraag of alles wat ik doe nog wel nut heeft, of ik niet gewoon beter kan stoppen met alles wat ik nu doe en hoe mijn toekomst er überhaupt uit zal zien.

Geschapen tot Gods eer als Zijn vertegenwoordiger

De mens is niet zonder doel geschapen. Dat wordt duidelijk zichtbaar bij de schepping. De Heere heeft, nadat Hij heel de hemel en aarde klaargemaakt heeft, de mens geschapen als kroon op Zijn schepping. De mens heeft Hij geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Deze woorden betekenen niet dat we fysiek op de Heere lijken. Dat kan niet want God is een Geest. De woorden ‘beeld’ en ‘gelijkenis’ werden in de in de vroegere oosterse wereld gebruikt in verband met afgodsbeelden. De mensen dachten dat in die beelden de goden aanwezig waren. Het afgodsbeeld was het ‘beeld’ en ‘gelijkenis’ van die afgod. De Bijbel gebruikt dezelfde woorden, maar geeft er een ingrijpende verandering aan: God scheidt mensen naar Zijn beeld en gelijkenis. Dit is dus niet letterlijk maar de mens is zo geschapen dat hij God kan vertegenwoordigen op aarde. De mens als ‘beeld’ en ‘gelijkenis’ van God hoort iets te laten zien van wie God is. Zien je klasgenoten en burens dat ook aan jou. Dat God trouw, liefdevol en vergevingsgezind is? Leef jij zo tot Gods eer?

Mensen zijn geschapen voor relaties

Er staat ook in Genesis 1 dat de mens ‘naar Zijn beeld’ mannelijk en vrouwelijk is geschapen. De man is in zijn man-zijn en de vrouw in haar vrouw-zijn het beeld van God. Daarnaast laat dit ook zien dat de mens niet geschapen is om alleen te zijn. Dit is de conclusie die de HEERE zelf in Genesis 2 trekt. Hij ziet dat de schepping niet compleet is, omdat Adam alleen is. Daarom maakt God een vrouw voor Adam, als iemand die hem als een gelijkwaardige helpt en hem als een ‘hulp’ tegenover is.

Toelichting: Het ‘tegenover’ geeft aan dat de vrouw bij de man past. De vrouw als ‘hulp(e)’ heeft in onze tijd vaak een negatieve klank, maar de vrouw past juist aanvullend bij de man en heeft een gelijkwaardige positie – maar ze zijn niet gelijk. In Psalm 146:5 wordt God Zelf een ‘Hulp’ genoemd. Dat geeft al aan dat het woord ‘hulp’ absoluut niet zegt dat de vrouw minderwaardig is dan de man!

De mens is dus niet geschapen om alleen te zijn. Dit komt duidelijk naar voren in het huwelijk, dat door God is ingesteld, maar net zo goed in de samenleving, waar man en vrouw in verschillende relaties, bijvoorbeeld als vrienden, als collega’s of als kennissen, mogen leven en elkaar aanvullen. Dat de mens is geschapen voor relaties zien we ook in de schepping van de vrouw. De vrouw is niet zoals de man uit de aarde gemaakt, maar uit de man. Deze bijzondere manier van scheppen laat heel duidelijk zien dat de man en vrouw bij elkaar horen en samen het beeld van God vertonen.

Nadat God de vrouw geschapen heeft, staat er dat de HEERE haar tot de man brengt. God brengt de relatie tot stand. Adam regeert met vreugde! Eindelijk heeft hij iemand die bij hem past en als mens aan hem gelijk is. De vrouw is van hetzelfde ‘gebeente’ (bouw) als hij. Hij noemt de vrouw ‘maninne’. In de taal van het Oude Testament lijken de woorden ‘man’ en ‘vrouw’ heel veel op elkaar. Daarom hebben de statenvertalers dit het woord ‘vrouw’ hier zo vertaald, om die nauwe band aan te geven.

De mens draagt verantwoordelijkheid over de schepping

Het geschapen zijn naar Gods beeld brengt ook een hele verantwoordelijkheid met zich mee: de mens moet God vertegenwoordigen en over de schepping heersen. ‘Heersen’ betekent als koning regeren op de aarde. God is de Koning over heel de wereld, maar Hij heeft het bestuur van de wereld in de handen van de mens gegeven. De mens moet nu over de aarde regeren en voor de aarde zorgen zoals God het wil. De mens heeft dus de taak om in liefde te zorgen voor Gods schepping en voor de mensen om hem heen. Dat de mens de aarde moet onderwerpen (Gen. 1:28) betekent dus niet dat hij de aarde mag uitbuiten. Het betekent dat hij de aarde mag bewerken en het geschikt mag maken, zodat de mensen er kunnen wonen en leven. De mens

mag zo bezig zijn met alles wat aan zijn zorg is toevertrouwd. Als vertegenwoordiger en onderkoning mag hij de schepping beheren en verzorgen. Op die manier mogen we de Heere, onze Schepper, dienen.

Dat de Heere de zorg over de schepping aan mensen toevertrouwd wordt ook zichtbaar in het feit dat de Heere God de dieren bij Adam brengt (Gen. 2:19). De HEERE God verlangt ernaar om te zien hoe Adam zal reageren als hij al de dieren ziet, en te horen welke naam hij de dieren zal geven.

De mens is afhankelijk van de HEERE

In dat werk dat de mens mag en moet doen is hij volstrekt afhankelijk van God. Ook dat wordt zichtbaar in de schepping. Als een 'goddelijke Pottenbakker' formeert de HEERE de mens als een kunstwerk uit het stof van de aarde, tot een nieuw geheel. Het geschapen zijn uit stof laat onze verhouding tot God zien: wij zijn aards, Hij is hemels (1 Kor. 15:47). Vervolgens brengt Hij de mens tot leven, door met Zijn levengevende Geest in de neusgaten van de mens te blazen. Zo is de eerste mens Adam tot een levend wezen (ziel) geworden (1 Kor. 15:45)! De mens is dus volstrekt afhankelijk van God, de Schepper. Als Hij Zijn levengevende adem weer terugneemt, keren wij terug tot het stof waaruit wij genomen zijn (vgl. Gen. 3:19).

De mens is dus duidelijk afhankelijk van de HEERE. Leef jij ook in afhankelijkheid van Hem? Dat je elke dag aan de Heere vraagt: wat wilt U dat ik doe! Zo vinden we echt ons levensdoel. Als we ons gelovig aan Hem toevertrouwen en voor Hem leven.

Vragen in groepjes

Wie herkent het gevoel dat je je soms afvraagt waarom en waarvoor we eigenlijk op aarde zijn? Als we even denken aan de miljoenen mensen die er op aarde geleefd hebben en nu allemaal zijn overleden, dan kan dat gevoel je best bekruipen. Of als je hoort dat er iemand op het hoogtepunt van zijn leven een ongeluk krijgt. Wat maakt dat je leven dan echt zin heeft gehad?

- 1) Wat is het doel van jouw leven en hoe ga jij dat bereiken?
- 2) Wat voor doel geeft het christelijk geloof aan jouw leven?
- 3) Wat is Gods doel met ons leven? Wat vind je van dat doel?
- 4) Hoe kunnen we Gods doel met ons leven bereiken?
- 5) Zijn al jouw doelen die 'op het hier en nu gericht' zijn goed? Waarom wel of niet?
- 6) Als God ons gemaakt heeft met een bepaald doel, waarom zou ik dan andere doelen nastreven waar ik niet voor gemaakt ben?

Stellingen in groepjes

- 1) Ik weet zeker dat mijn leven zin heeft.
- 2) Als ik de Heere Jezus mag kennen als mijn Zaligmaker, is mijn leven geslaagd.
- 3) Het enige doel dat God met mijn leven heeft, is dat ik tot geloof kom.
- 4) Zonder God heeft je leven geen zin.
- 5) Het levensdoel van niet-christenen kan hetzelfde zijn als dat van christenen.
- 6) De mens is vertegenwoordiger van God, dat betekent dat hij als koning op aarde mag heersen.